

Generalforsamling Torsdag d.23 marts 2017. kl.1800

Jeg vil på udvalgets gerne sige et par ord, og fortælle lidt om vore onsdage.

Vi har, uanset vejret, haft nogle gode og spændende onsdage, med kapsejllads inde på sundet, vi samles kl. 1800 til skippermøde og så går det løs med den første start kl. 1825 og anden start kl. 1830. og så har vi et par hyggelige timer med konkurrence sejllads og godt kammeratskab. **MEN, vi kunne godt være nogle flere både på vandet,** og mange flere om aftenen til kaffen og hjemmebagte boller, samt hyggeligt samvær i det hele taget, så jeg vil her gentage invitationen alle er meget velkomne til at deltage onsdag aften.

Vi har gennemsnitlig været 5 både på vandet og sejlet 12 onsdage ud af 16 i alt, idet vi holder juli måned fri, derudover sejler vi, som afslutning på sæsonen, den sejllads vi kalder sundsejlladsen, her var vi 7 deltagende både, og vi bliver sendt afsted med respit dvs. vort handicap bliver regnet ud på forhånd og vi bliver sendt afsted på forskellige tidspunkter, dermed skulle vi komme i mål samtidig, men sådan går det ikke altid, nogle af sejlerne er jo mere drevne end andre, **ikke sandt NIELS!** Men vi har det rigtigt hyggeligt og et dejligt samvær, og som sagt, alle der har mulighed er hjertelig velkomne til at deltage.

Når jeg nu har fået ordet vil jeg gerne her slå til lyd for en fællestur, en fællestur til Bågø, hvor Bågø sejlkлуб den første weekend i juni arrangerer en kapsejllads rundt om Tærø for både motorsejlere og kølbåde.

Der opsættes telte og arrangeres grill, samt musik og dans efter maden. Det er jo meget praktisk idet dem der ikke vil sejle derover kan køre og så kan vi have en dejlig aften sammen, er der interesse herfor kan man gå ind på Bågø Sejlkлубs hjemmeside og læse nærmere om arrangementet.

Med venlig hilsen KAPSEJLLADSUDVALGET