

Generalforsamling, torsdag d. 24. marts, 2017.

Formanden har bedt mig om at aflægge en mundtlig beretning over sangbogsudvalgets arbejde i det forgangne år.

Det er måske meget naturligt, eftersom der ikke deltager nogen fra bestyrelsen i sangbogsudvalget. John var med i starten og har lagt et stort arbejde i at skrive tekster, men han har desværre ikke rigtig haft mulighed for at fortsætte med at deltage.

I starten var vi 14 deltagere. Hen over året, er vi blevet lidt færre, der er desværre nogen at de faste, der er ramt af sygdom. Vi har været et rimelig fast hold på 10-12 stykker. Der er også kommet nye til, jeg håber de stadig har lyst til at komme. Og vi vil gerne være mange flere ...

Sidste år ved denne tid, havde vi en fast afgrænset opgave, som vi fik løst – med at få opbygget den nye sangbog, med respekt for den gamle. Vi, der har deltaget i arbejdet, er faktisk lidt stolte over resultatet. Vi er endt op med en sangbog, med 64 sider.

Vi havde mange møder før standerhejsningen – ca. 2 om måneden – det første møde, blev afholdt d. 12. februar sidste år. Det gik meget gnidningsfrit med at få udvalgt sangene og vi var et par stykker der fik skrevet dem ind. Stig fik trykt sangene og vi fik i fællesskab samlet mapperne, og - som i ved – blev de taget i brug til standerhejsningen sidste år.

Til standerhejsningen, udskrev vi en forsidekonkurrence. Vi opfordrede medlemmerne til at komme med et foto eller en tegning og udlovede en præmie. Der var ikke rigtig opbakning til konkurrencen. Resultatet blev, at vi fik lov til at bruge et billede som vores webmaster Frans havde taget til standerhejsningen. Sammen med klubbens logo og lidt tekst, er det blevet til den nye forside. Vi valgte så at belønne alle medlemmer, da der jo ikke var én person, vi kunne kalde vinder af forsidekonkurrencen. Derfor fik vi chokolade til kaffen til standerstrygningen.

Som det ser ud nu, er udvalgets oprindelige formål opfyldt. Vi har valgt at holde liv i udvalget ved møde, den sidste onsdag hver måned. Indtil videre, indtil standerhejsningen i år. Det er blevet til hyggeaftner, hvor vi skiftes til at tage øl og vand - og kage til kaffen med. Der dukker stadig nogle nye sange op som vi synger – måske skal vi have nogle af dem i sangbogen? Og vi bruger sanghæftet flittigt på disse aftener.

Vi har haft en del snak om, at vi gerne vil puste liv i fællessangen i klubben - men vi vil gerne gøre det på en måde, så alle der deltager i sammenkomsterne synes det er hyggeligt. Det skal afbalanceres, så man ikke bliver træt af det. Derfor ville vi gerne aftale med festudvalget, hvordan og hvormeget og hvornår vi skulle bruge bøgerne.

Så gik det op for os, at der ikke rigtigt eksisterer noget festudvalg længere. Heldigvis har Stig meddelt, at han godt vil prøve at være tovholder på et festudvalg, hvis vi kunne starte med at sige, at sangbogsudvalget bakker op om arbejdet – og det har vi sagt ja til.

Det har Stig lovet at sige noget om. Så jeg give hermed ordet videre til Stig, og siger tak for at i lagde øre til min beretning.

Mette Jepsen