

Generalforsamling

Formanden har bedt mig om at komme med en beretning, for udvalgets arbejde det sidste år.

Vi havde nogle meget hyggelige møder i foråret, hvor vi sang efter sangbogen – både januar, februar, marts og april. Vi var 7 – 8 personer på alle møderne.

Det nye der skete, var at Stig meldte sig som tovholder på et festudvalg – og sangbogsudvalget lovede at bakke op om projektet. Det er jo gået fint – han stod for festerne ved standerhejsning og standernedhaling.

Der var en lang sommer, hvor vi ikke mødtes. Vi havde et møde i oktober, forud for standernedhalingen og et møde i november. Disse møder var nok lidt mere afdæmpede og præget af at opgaven med sangbogen var løst. Oktobermødet var fint nok, Stig havde ikke så meget brug for at tale om standernedhalingen, så vi fik sunget fra bogen. Vi var 7 personer denne dag.

I november var vi kun 4 personer. Stemningen var lidt mat og æblekagen var for stor. Så jeg noterede at udvalget var i fare for at blive nedlagt.

Udvalget har været ramt af sygdom. Vi har desværre mistet Jørgen Pedersen fra Orehoved, som var meget trofast. Bent Hyldgaard blev desværre også syg, Bent og Jette har været meget trofaste ved møderne. Andre trofaste medlemmer, har haft sygdom i familien.

Jeg syntes det ville være ærgerligt at nedlægge udvalget, så jeg måtte prøve med lidt nytænkning. Jeg ville prøve at vælge et emne til hvert møde.

Vi har haft 3 møder efter nytår og jeg vil gerne takke for opbakningen. **31. januar** havde vi "**Nytårskur**", her var vi 19 personer. Vi spiste vi sammen i Lagunen, jeg havde bestilt bord til os. Birte kom med kransekagen og boblerne "gav Preben". Det var en god aften. **28. februar** var emnet "**drikkeviser**". Her var det snestorm - var vi 4 personer som bor i gå afstand - og jeg véd at flere gerne var kommet, hvis det havde været vejr til det. To af dem kom, ville spise på Lagunen, men den var lukket. Jeg havde ikke været på arbejde denne dag på grund af vejret.

I går, **21. marts**, var vi 13 personer. Vi spiste sammen i klublokalet, Mikkel i Lagunen havde lavet mørbradgryde, det var godt. Vi sang "**Irsk på Dansk**" og havde en hyggelig aften.

Vi har næste møde d. **25. april**, emnet er "**forårssange**" – og så er der ikke planlagt mere. Men jeg forestiller mig at vi synger videre i efteråret. Nu har vi trykt sange til Nytårskur, Skåleviser og Irsk på dansk – så der er noget vi kan more os med. Det oprindelige formål med udvalget er jo opfyldt. Men jeg synes stadig, det vil være godt, hvis vi kan mødes til noget fællessang.

Jeg tænker, at der stadig er interesse for sagen. På april mødet kan vi aftale nærmere, hvornår møderne skal holdes. Indtil videre har det heddet "sidste onsdag i måneden" i vintersæsonen. Men måske er der en anden ugedag der er bedre – nogen skal jo tidligt op...

Jeg har ikke mere på hjertet. Tak fordi i lyttede.

Mette Jepsen